



## DIY: Mummie/Ninja/Kasteel

Maar je kunt nog zoveel meer met wc-papier.

Neem je vriendjes in de maling door als mummie verkleed te gaan:

**Stap 1:** wikkel jezelf helemaal in met wc-papier

**Stap 2:** zeg heel hard - IK BEN EEN MUMMIE

**Stap 3:** loop met je armen vooruit net als Woezel en laat je vriendjes schrikken!

**Of word een Ninja net als Charlie!**

**Stap 1:** knoop wc papier om je hoofd met een heel lang lint

**Stap 2:** beweeg je armen met gestrekte handen heen en weer en..

**Stap 3:** roep heel hard: hiiii-haaaa-hooooe-tsjaaa ik ben een ninja  
Maar niet te hard, anders maak je net als Charlie de camera kapot!

**Nog leuker, riddertje spelen! Met dit kasteel wordt dat nog leuker.**

**Stap 1:** stapel allemaal wc papierrollen naast en op elkaar

**Stap 2:** ga erachter zitten en verdedig je fort!

Heel veel knutselplezier  
en vergeet niet je  
kunstwerk te delen met  
#woezelepip zodat wij  
ook al jullie moois zien.